

Inhoud

Editoriaal	3
Kampthema: Dora The explorer	4
Concreet	4
Correspondentie	6
Zakgeld	7
Wat mee te nemen op kamp ?	8
Wat NIET mee te nemen op kamp?	10
Perfect uniform, hoedadde?	10
Hoe ziet een dag op bivak er zoal uit ?	11
Het bivaklied	12
Tekenplaat	13

Editoriaal

De bivakwetten van Murphy:

- Wat je nodig hebt zit toevallig altijd onderaan in je valies
- Wespen komen pas wanneer je in de rij voor kreten staat
- De beste momenten gebeuren altijd als je eens vroeg gaat slapen
- Als je moet stilzitten na het eten wordt alles ineens 10x zo grappig
- Wanneer alle leden eindelijk in hun slaapzak liggen moeten ze allemaal nog gemiddeld drie keer naar de WC
- De kans dat je als laatste mag gaan afwassen is recht evenredig aan het aantal brieven dat je hebt gekregen en dringend wilt lezen
- De kans dat je als laatste mag gaan afwassen is ook recht evenredig aan hoe vuil je bord is
- Hoe dringender je moet kakken, hoe langer de rij voor het toilet
- Verloren voorwerpen zijn nooit van iemand
- 's Nachts verwisselen kledingstukken van plaats in een kamer
- Op het moment van de moppentrommel kan je je beste mop niet meer herinneren
- Een greppel wordt pas gegraven als het te laat is
- Materiaal geraakt op kamp nog sneller zoek dan in het chirolokaal (de exacte cijfers zijn vorig jaar zoekgeraakt)
- Op de kampfoto sta je altijd
 - o Of net achter iemand
 - o Of met je ogen dicht voor de zon
 - o Of met een veel te brede grijns

Kamphema: Dora The Explorer

Diep in de Peruaanse jungle brengt de 6-jarige Dora haar dagen door met trouwe vriend Boots. Dit komt doordat Dora's ouders jungleverkenners zijn. Zij zijn al jaren op zoek naar de verborgen Inca-stad van goud, Parapata. Na jaren van zoeken hebben Dora's ouders de locatie ontcijfert en zijn ze vastberaden om de Inca-stad te vinden. Voor de veiligheid kiezen haar ouders ervoor om Dora naar een kostschool te sturen. Het apenvriendje Boots kon niet mee naar school want school is jammer genoeg geen plek voor een aap

Nu Dora haar dagen op school verslijt, kijkt ze uit naar de dag dat haar ouders terugkomen. Dagen worden weken en weken worden maanden. De gedachte dat haar ouders het niet overleefd hebben, wordt telkens groter. Het idee dat er een Inca-stad bestaat vol goud vervaagd. Tot ze op een dag ontvoerd wordt door huurlingen. De huurlingen zijn ook op zoek naar de Inca-stad en Dora's ouders.

Gelukkig leeft Boots nog en bevrijdt hij Dora. Hij vertelt Dora dat haar ouders gevangen zijn genomen door de mysteries van de jungle. Boots is kunnen ontsnappen met zijn leven en samen met de map op zoek gegaan naar Dora.

Nu Dora beseft dat haar ouders nog in leven kunnen zijn en de Inca-stad misschien wel echt bestaat, gaat Dora op zoektocht samen met Boots. Op hun tocht komen ze veel dingen tegen zoals Zwieber de vos, het neefje Diego en de slechte huurlingen die de schatten voor hunzelf willen. Zal Dora de Inca-stad van goud, Parapata vinden en haar ouders redden van de mysteries in de jungle?

Dat zullen jullie allemaal ontdekken deze zomer in Kaulille.

Concreet

Kostprijs en inschrijving

Een volledige inschrijving bestaat uit de **betaling van het kampgeld** en het afgeven van een **ingevulde medische fiche**. Inschrijven kan **tot en met 30 juni**, dus wacht zeker niet te lang! Het kamp kost **175 euro** per kind. Bij de speelclub vragen we **110 euro**. Dit geld mag overgeschreven worden naar **BE21 7376 0217 2003** met vermelding van de naam van je kind. De medische fiche zit achteraan dit kampboekje en is ook terug te vinden op onze website.

Bagage

De bagage van speelclub, rakkers en toppers moet binnengebracht worden op **dinsdag 20 juli** tussen **19u30** en **20u30** aan het chirolokaal. De kerels en aspi's brengen hun bagage mee bij het vertrek.

Vertrek

De speelclub gaat met de trein naar de kampplaats. Zij verzamelen op **maandag 26 juli** om **13u** aan het station van Belsele. Neem zeker je ID-kaart mee, de leiding zal deze bewaren tijdens het kamp.

Ook de rakkers en toppers rijden met de trein. Zij verzamelen op **woensdag 21 juli** om **13u** aan het station van Belsele. Neem zeker je ID-kaart mee, de leiding zal deze bewaren tijdens het kamp.

De tokés vertrekken met de fiets op kamp. Hiervoor spreken op **20 juli om 13u** op de chiro. Pak bij vertrek zeker je ID-kaart mee, en zorg ervoor dat je fiets in orde is! Pak zeker ook slaapgerief, een reserve binnenband en fietsplakgerief mee.

De aspi's vertrekken met de fiets op kamp. Hiervoor spreken op **20 juli om 11u** op de chiro. Pak bij vertrek zeker je ID-kaart mee, en zorg ervoor dat je fiets in orde is! Pak zeker ook slaapgerief, een reserve binnenband en fietsplakgerief mee.

Aankomst

Op 31 juli komen we omstreeks **15:30** aan op de chiro. Kom gerust een beetje vroeger, bij het uitladen van de camion is extra hulp altijd welkom! Ga ook niet meteen naar huis, er zal nog een slotformatie zijn met een toneeltje en ook de kampaandenkens worden nog uitgedeeld.

Correspondentie

Wie is er niet blij met een kaartje en briefje van het thuisfront? Deze kan u sturen naar onderstaand adres. Gelieve de hoeveelheid te beperken, brieven zijn de voornaamste oorzaak van heimwee! We geven de leden zeker en vast ook ruimschoots de kans om brieven of kaartjes terug te schrijven. Zorg ervoor dat de jongste leden vooraf geadresseerde en gefrankeerde omslagen bij hebben, maar hou dit aantal ook beperkt. Niemand wilt een hele middag spenderen aan het schrijven van verplichte brieven. Kaartjes en postzegels zijn ook bij de leiding te koop op kamp zelf.

Ons kampadres: Naam van ouwe kapoen
Chiro Staderas Jongens
Steenakkerstraat 29
3950 Kaulille

GEEN BEZOEKJES OF TELEFOONTJES! Indien u om dringende reden uw spruit moet bereiken, dan kan dat op onderstaande telefoonnummer:

Arne Heyninck: 04 92/95.99.76

Wij stellen het ook heel erg op prijs dat niemand van de ouders, familie of vrienden op bezoek komt. Door deze afspraak gaan we onnodige problemen uit de weg zoals hernieuwd afscheid nemen, waarom komen mijn ouders niet,...

Zakgeld

Dit dient om kaartjes (€0.5) en postzegels (prijs zoals bij de post) van te kopen (maar wie slim is brengt dit van thuis mee!) en voor de dagtocht. Waar het niet voor dient: om alles op te kopen aan snoepgoed om te tonen hoeveel status je hebt.

De speelclub en rakkers nemen **€10** mee + eventueel extra geld voor kaartjes en postzegels. Ze geven dit af aan hun leiders die dit bedrag gedurende zes of tien dagen zullen beheren.

De toppers nemen ongeveer **€25** mee. Zij worden geacht dat ze reeds grote knullen zijn en dit zelfstandig kunnen beheren.

De kerels en aspi's nemen ongeveer **€50** mee. Hou rekening met de fietstocht, tweedaagse,...

Voor alle afdelingen telt nog altijd de leuze: "Overdaad schaadt ook, je moet toch immers niet leven als God/zot in Frankrijk!"



Wat mee te nemen op kamp ?

△ Elk jaar zitten wij met hopen verloren voorwerpen. Om dit te vermijden vragen wij om op ALLES een naam te zetten (ook bij de oudste leden want ook die herkennen soms hun eigen gerief niet)!

△ Om onze afvalberg op kamp te verkleinen vragen wij aan iedereen een **drinkbus** mee te nemen van minstens 0.5l

Dodogerief

- Slaapzak of donsdeken
- Pyjama
- Een knuffel
- Veldbed, matje, luchtmatras, kartonnen doos of dergelijke

Wasgerief

- Handdoeken voor na het douchen/zwemmen (niet te veel want we douchen zeker niet elke dag)
- Washandjes
- Toiletzak met daarin: zeep, kam, borstel, tandpasta, tandenborstel, shampoo, beker,...

Boefgerief

- Bestek: mes, vork, lepel en dessertlepeltje
- Onbreekbaar diep en plat bord of een gamel
- Een drinkbeker en/of onbreekbare tas
- 3 keukenhanddoeken

Kleedsel

- Voldoende ondergoed en kousen
- Speelkledij: shorten, t-shirts, lange broek voor in het bos,...
- Warme trui(en)
- Regenkledij
- Sportschoenen of stapschoenen voor op dagtocht
- Slippers, sandalen, laarzen, turnpantoffels,...

Allerlei

- Drinkbus van minstens 0.5l
- Zwemkledij
- Gezelschapspelletjes voor tijdens de platte rust
- Boeken met je naam erin
- Verkleedmateriaal voor aan het kampvuur
- Veeeeeeel, veeeeel inzet
- Zaklantaarn
- Kapstok (voor uniform op te hangen)
- Schrijfgerief, enveloppen (best voorgeschreven), postzegels
- Zakgeld (zie punt zakgeld)
- Barbecuepriem
- Muggenmelk
- Petje
- Zonnecreme
- Dunschiller (voor ridders, toppers, kerels, aspi's)
- Je ingekleurde tekening (zie verder)
- Je beste moppen voor bij de moppentrommel

Wat NIET mee te nemen op kamp?

De tien dagen op kamp zijn er om ons eens goed uit te leven, te amuseren, om chiro te beleven. Dus hebben we zeker en vast geen tijd om te pronken met bijvoorbeeld:

- GSM's
- Bergen snoep (deze wordt door de leiding in beslag genomen en verdeeld onder de hele groep)
- Alcoholhoudende dranken (die zal de leiding desnoods met tegenzin in beslag nemen tot het einde van het kamp)

Perfect uniform, hoedadde?

We gaan met de chiro op kamp. En dit wil zeggen dat iedereen aan onze kledij moet kunnen zien dat we van de chiro zijn. Op kamp wordt een uniform gedragen bij het vertrek, bij elke ochtendformatie, bij de dagtocht en bij de thuiskomst. Van de verschillende groepen wordt het volgende verwacht:

Speelclub:

- Een rode chiro t-shirt of een chiro Staderas t-shirt
- Een beige korte broek of chirobroek
- Een chirotrui

Rakkers, toppers, kerels, aspi's:

- Een rode chiro t-shirt of een chiro Staderas t-shirt
- Een chirobroek
- Een chirotrui of -hemd

Onze blauwe chiro Staderas t-shirt kan je voor €10 kopen bij een leider. De overige kledij is te koop in chirowinkel 'De Banier' in Stationstraat 77 te Sint-Niklaas. Mocht je een uniform hebben dat te klein is geworden, neem dan contact op met leider Elias. Hij neemt alles aan van oude uniformen en heeft ook nog een beperkte voorraad aan tweedehandskledij. Veel pasplezier!

Hoe ziet een dag op bivak er zoal uit ?

7u50	opstaan
8u00	formatie
8u30	ontbijt
9u15	diensten
10u00	activiteiten
12u00	handen wassen, verzamelen, kreten
12u15	warm middagmaal
13u00	afwas, platte rust
14u00	activiteiten
16u00	vieruurtje
18u00	handen wassen, verzamelen, kreten
18u15	avondmaal
19u00	activiteiten
20u30	bedtijd speelclub
21u00	bedtijd rakkers
22u00	bedtijd toppers
22u00	einde activiteit kerels en aspi's

Het bivaklied

Leven op het ritme van
de wind en van de zon.

Zingen op de melodie van
bos en beek en bron.

Slapen met 't getrommel
van de regen op het dak.

Ontwaken met de morgendauw,
we zijn weer op bivak!

Ieder die ons ziet kijkt raar.

Wat niet kon dat wordt hier waar.

Vreemd wordt vriend en klein is groot.

In onze ploeg valt geen één uit de boot!

Trek er mee op uit, breek grenzen open.

Samen spel wordt teken om te hopen!

Vlieg er in doe mee en blijf niet staan.

Een nieuwe wereld roept om DOOR TE GAAN!



Tekenplaat

Kleur hem in en win misschien een prijs op kamp!

